



Spannende avondexcursie (nacht van de nacht)



Op vrijdag 26 oktober houden we een bijzonder avond-natuur-ommetje. Dit weekend wordt in Nederland namelijk de Nacht van de nacht gehouden. We willen onze jeugdige natuurgroep leden eens kennis laten maken met de nacht.

Wat is er dan allemaal te beleven?

We starten bij de familie de Lange, Wagendijk 55 in Kockengen.

We gaan vervolgens het oude dorp in met een batdetector, dit is een apparaat waarmee je vleermuizen kunt horen. Er zijn nl. verschillende soorten.

Daarna gaan we de kade op (en we hopen dat het ècht donker is) en gaan dan met speciale nachtkijkers rondkijken wat er allemaal te zien is.

Volgens ons wordt het een spannende avond.



Heb je zin om dit mee te maken meldt je dan gauw aan.

Er kunnen maximaal 10 kinderen mee.

Een ouder mag uiteraard ook mee.

We starten om 20.00 uur en de tocht zal maximaal twee uur duren

Wil je komen, stuur dan een e-mail naar ben.van.der.horst@natuurgroepkockengen.nl

Bij zeer slecht weer kan het gebeuren dat dit natuur-ommetje niet door gaat. Als dat zo is, dan krijg je daar vrijdagavond 26 oktober rond 19.00 uur bericht van.

De Natuurgroep Kockengen organiseert dit jaar regelmatig van dit soort excursies (natuur-ommetjes). Kijk voor de data op : www.natuurgroepkockengen.nl of neem voor meer informatie contact op met ben.van.der.horst@natuurgroepkockengen.nl .
